



**GELOOFSGEMEENSCHAP**  
**HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI**



**NIUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 7 t/m 21 MEI 2021**

**9 MEI WOORD- EN COMMUNIEVIERING**

Zondag 9 mei is er om 11.00 uur een Woord- en Communieviering, voorganger is H. v.d. Bemt, pw.

**HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 13 MEI WOORD- EN GEBEDSVIERING**

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, is er om 09.30 uur een Woord- en Gebedsviering. Leden van de werkgroep gaan voor in deze viering. **Vanaf vandaag kunt u zich opgeven voor deze viering!**

**PINKSTEREN 23 MEI 11.00 UUR WOORD- EN COMMUNIEVIERING**

Zondag 23 mei is er om 11.00 uur een Woord en Communieviering, voorganger is H. v.d. Bemt, pw.

**AANMELDEN VOOR EEN VIERING, 36 KERKGANGERS TOEGESTAAN!**

Het toegestane aantal kerkgangers is verruimd en nu afhankelijk geworden van het aantal plaatsen. Dat betekent dat onder de bekende voorwaarden er nu 36 bezoekers welkom zijn in onze kerk. Dit is naast de vrijwilligers die nodig zijn voor de viering en kinderen tot 12 jaar.

Aanmelden voor een viering is nog steeds noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via [meevieren.nl](http://meevieren.nl) vanaf 7 dagen voor de viering. **Via het secretariaat kunt u zich ook aanmelden (als er nog plaats is) of afzeggen op donderdag én op vrijdag vóór de viering tel. 074-2913009 van 9.30-11.30 uur.** Ook voor vragen en/of intenties kunt u dan bellen. Als er iets verandert, nemen we contact op met de mensen die zich aangemeld hebben.

**CORONA EN PRAKTISCHE GEVOLGEN**

- \*Zolang de bestaande beperkingen nog gelden, blijven ook de basisregels (afstand, weinig contacten, handen wassen/ontsmetten, etc.) van kracht. Voor ons betekent dit voorlopig:
- \*Het vieringenrooster blijft tot 1 juli een coronaroster: eens per 14 dagen een viering onder de bekende voorwaarden. Het dragen van een mondkapje tijdens de viering blijft verplicht.
- \*Het gebouw blijft in ieder geval tot 1 juni gesloten.
- \*De 'doordeweekse viering' gaat voorlopig nog niet door. Als dat verandert hoort u van ons.
- \*Registreren van de aanwezigen blijft noodzakelijk.

**VAN 'SAMEN-WERKEN' GEGROEID NAAR EEN GELOOFSGEMEENSCHAP**

**OFFICIËLE BEKENDMAKING NIEUWE NAAM VOOR ONZE KERK OP 24 APRIL**

Voorafgaand aan de bekendmaking was er een gebedsviering met mooie teksten en woorden. De viering werd afgesloten met een speciale mededeling door de vicevoorzitter van het bestuur van De Goede Herder, Gerard ter Ellen. Gerard maakte de naam bekend voor onze nieuwe geloofsgemeenschap en voor onze kerk:

**HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI**

Hij bood aan de voorzitters, Han Korf van de Moeder Teresa en Marion Weenink van de Raphaël-Exodus, een afbeelding aan van het kerkgebouw met op de gevel de nieuwe naam.

Omdat de werkgroep vond dat alle parochianen het nieuws als eerste moesten horen, is er direct na de viering een extra nieuwsbericht met de naamgeving uitgegaan via de mail, groepsapp en persoonlijke bezorging.

Over deze mooie naam is al veel geschreven in de Samenloop en in de extra nieuwsbrief. We zijn benieuwd of u misschien een mooie afbeelding van Franciscus heeft.



**VIA DE NIUWSBRIEF HOUDEN WE U OP DE HOOGTE**

Onze nieuwsbrief is belangrijk om snel berichten door te kunnen geven en verschijnt elke 2 à 3 weken. Zeker in deze coronatijd is de nieuwsbrief vaak meer 'bij de tijd' dan de Samenloop. Ook als er veranderingen zijn als gevolg van de coronamaatregelen, brengen we u hiervan op de hoogte. Wilt u onze nieuwsbrief met actuele informatie digitaal ontvangen, stuur dan een mail naar [secretariaat@raphael-exodus.nl](mailto:secretariaat@raphael-exodus.nl). Het zou fijn zijn, als u aangeeft, dat het om de nieuwsbrief gaat en naast uw e-mailadres ook uw naam vermeldt en uw postadres. Als digitaal niet mogelijk is, kunt u deze nieuwsbrief in uw brievenbus krijgen. Neem dan contact op via 06-224 889 09. Als u iemand kent, die geïnteresseerd is, geef dat dan aan ons door.

## **BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18**

- Tot 1 juni blijft het secretariaat gesloten. Alleen op donderdag en vrijdag vóór een viering is het secretariaat tussen 9.30 -11.30 u. bereikbaar via 074 291 30 09 voor opgave of afmelden en intenties.
- We zijn dus alleen via de e-mailadressen van beide geloofsgemeenschappen te bereiken: [secretariaat@raphael-exodus.nl](mailto:secretariaat@raphael-exodus.nl) of nieuw: [moederteresa.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl](mailto:moederteresa.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl)
- Bij overlijden belt u: 06-571 192 53.
- **Bij vragen naar ziekenzalving en ziekenzegen, bel 06 232 544 88**, noodnummer van het pastoraal team.

## **OPGEVEN INTENTIES VOOR DE LIVESTREAMVIERING IN DELDEN**

Als u wilt, dat uw intentie wordt voorgelezen in de livestream-vieringen vanuit Delden, dan kunt u dat tot uiterlijk dinsdagavond opgeven per mail via: [secretariaat@raphael-exodus.nl](mailto:secretariaat@raphael-exodus.nl), dit geldt voor beide geloofsgemeenschappen. Als dat niet mogelijk is, kan het ook telefonisch via: 06 224 889 09.

Uw bijdrage € 10,00 voor de intentie kunt u overmaken naar het rekeningnr. van uw geloofsgemeenschap:

**RAEX:** NL34 INGB 0000 9944 34 of **NL85 RABO** 0327 5171 82 of **MT:** NL80 RBRB 0979 7045 10

## **INTENTIES VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN**

Vaste intenties: Gerard Westerhof, Ben en Willy van Ligten

9 mei 1e jaargedachtenis Thea Kuipers-Lucas

16 mei Ben en Betsie Geerdink



### **HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI, mijn herinneringen**

In 1992 zijn we voor het eerst op vakantie geweest in Italië, in de omgeving van Rome. Vandaaruit gingen we met vrienden naar Assisi, een rit van 2 ½ uur. We waren onder de indruk van al het moois dat er te zien was en de sfeer die er heerste. We bewonderden de fresco's van Giotto, het was groots. Het foldertje van de fresco's heb ik nog steeds. We hebben dat jaar ook het klooster in Subiaco bezocht en werden daar, omdat we geen Italiaans spraken, rondgeleid door een oude Ierse monnik. Hij liet ons ook de afbeelding van Franciscus zien, die tijdens zijn bezoek daar in 1223 gemaakt moet zijn. Het bezoek aan dit klooster maakte op mij, door alle bescheidenheid veel meer indruk. Elke twee à drie jaar gingen we naar Italië. Tijdens de volgende vakantie daar, zijn we nog een keer in Assisi geweest. Toen in 1997 gevraagd werd of we weer mee wilden naar Assisi, hebben we nee gezegd. "Dat is er al eeuwen en dat zal ook wel nog eeuwen blijven". In september van dat jaar was er een grote aardbeving die, naast slachtoffers, ook heel veel schade veroorzaakte.

Herinneringen die opkomen als je in de nacht, nadat je de extra nieuwsbrief verstuurd hebt met de nieuwe naam van de kerk, wegens brand in het appartementencomplex in Delden, je huis uit moet. *Han Coonen*

### **Hemelvaart**

Kort voor zijn afscheid  
wil Jezus zijn leerlingen  
een hart onder de riem steken.  
Hij gaat wel van hen weg,  
maar Hij laat hen niet alleen achter.  
Zijn verbondenheid met ons  
en ons geloven in Hem:  
ze vormen samen een levende herinnering.  
Ook al is Hij niet meer in ons midden,  
Hij daagt ons uit om zijn Geest  
in woord en in daad levend te houden.  
Zijn dood is niet het einde van alles.  
Toen Hij stierf gaf Hij zijn Geest aan allen  
die in Hem willen geloven.  
Wij mogen zijn Woorden en daden,  
maar meer nog de Geest van waaruit Hij leefde,  
levend houden.  
Door onze manier van leven,  
door onze inzet voor anderen,  
door onze wil tot liefde en vrede  
blijft Hij leven.

De Geest die Hij ons schenkt  
is een motor, een energiebron,  
om een levende herinnering te worden  
aan de man van Nazareth.

*Wim Holterman osfs*



*Icoon geschilderd door  
Hennie Oude  
Middendorp*