



**VAN 'SAMEN-WERKEN' GROEIEN
NAAR 'SAMEN-VOEGEN'
TWEË GELOFSGEMEENSCHAPPEN
SAMEN IN DE BETHELKERK**



Moeder Teresa



Raphaël-Exodus

NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 12 T/M 26 FEBRUARI 2021

VIERING 14 FEBRUARI GAAT DOOR

Zondag 14 februari is er om 11.00 uur een Woord en Communieviering, voorganger is C. Timmerman, pw. Aanmelden kan via meevieren.nl. Op vrijdag vóór de viering is het secretariaat tussen 9.30 -11.30 uur telefonisch bereikbaar via 074 291 30 09 voor opgave of afmelden en intenties. Als er iets verandert nemen we contact op met de mensen die zich aangemeld hebben.

GEBEDSVIERING VAN ZATERDAGAVOND 27 FEBRUARI IS VERPLAATST NAAR ZONDAGOGHTEND

De gebedsviering van zaterdag 27 februari is verplaatst naar zondagochtend 28 februari. Omdat we hebben gemerkt, dat er veel mensen zijn, die moeite hebben om in het donker naar de kerk te komen en weer naar huis te gaan, hebben we in overleg met het pastoraalteam gekozen voor deze aanpassing. Aanmelden kan via meevieren.nl vanaf 7 dagen voor de viering.

**VAN 'SAMEN-WERKEN' GROEIEN NAAR 'SAMEN-VOEGEN'
DE VERBOUWPLANNEN**

Hoever zijn we met de verbouwplannen? Ondanks corona is er toch besloten een informatiebijeenkomst te houden op 3 februari om 14.00 uur in de kerkzaal van de Bethelkerk, om meer mensen deelgenoot te laten zijn van de plannen. Aanvankelijk was er een ZOOM meeting gepland, maar het gevoel dat je aanwezig bent in het gebouw waarover de verbouwing gaat is toch prettiger. Ongeveer 25 mensen waren aanwezig. I.v.m. de coronaregels stonden de stoelen 1.5 m uit elkaar en hadden we mondkapjes op.

De bouwcommissie van het Bestuur en een medewerker van Studio-interieurarchitecten gaven uitleg over de plannen aan de hand van de stukken, die iedereen via mail vooraf toegestuurd had gekregen. Plannen voor de verbouw om het gebouw geschikt te maken voor onze geloofsgemeenschap en ook voor het secretariaat en de administratie van De Goede Herder parochie en flexwerkplekken voor de pastoraalwerkers.

Er was gevraagd aan de mensen, die uitgenodigd waren voor deze middag, om vóór de bijeenkomst opmerkingen en ideeën op papier te zetten. Er kwamen veel reacties binnen, die weer zijn gebundeld en aan iedereen toegezonden, zodat iedereen ook op de hoogte was van de ideeën van de anderen.

Na de informatie over de echte verbouwplannen, ging het verder over de inrichting en daar is nog veel inspraak nodig en mogelijk. Het was een informatieve bijeenkomst en het plan is via kleinere groepen meer mensen deelgenoot te maken en te betrekken bij de verbouw en de inrichting van de Bethelkerk.

Interessant maar na twee-en-een-half uur had iedereen het ook heel koud.

U hoort nog van ons via de nieuwsbrief of Samenloop.

NIEUWE SAMENLOOP KOMT 16 FEBRUARI VAN DE DRUKKER

De tellers en de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de verdeling onder de lopers ontvangen hierover nog bericht. We hopen, met hen, op goed weer!

BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18

- Zeker tot 1 april blijft het secretariaat gesloten. Alleen op vrijdag vóór een viering is het secretariaat tussen 9.30 -11.30 u. telefonisch bereikbaar via 074 291 30 09 voor opgave of afmelden en intenties.
- We zijn dus alleen via de e-mailadressen van beide geloofsgemeenschappen te bereiken:
secretariaat@raphael-exodus.nl - of - **info@moederteresakerk.nl**
- Bij overlijden belt u: **06-571 192 53.**

Bij pastorale nood of ziekenzalving bel 06-23254488, het noodnummer van het pastoraal team.

VIA DE NIEUWSBRIEF IN CONTACT BLIJVEN MET ELKAAR

Onze nieuwsbrief is belangrijk om snel berichten door te kunnen geven en verschijnt elke 2 à 3 weken. Als u onze nieuwsbrief met actuele informatie digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap, zie hierboven. Het zou fijn zijn als u aangeeft dat het om de nieuwsbrief gaat en naast uw e-mailadres ook uw naam vermeldt en uw postadres. Als digitaal niet mogelijk is, kunt u deze nieuwsbrief in uw brievenbus krijgen. Neem dan contact op via 06-22488909. Als u iemand kent, die geïnteresseerd is, geef dat dan aan ons door.

OPGEVEN INTENTIES VOOR DE LIVESTREAMVIERING IN DELDEN

Als u wilt dat uw intentie wordt voorgelezen in de livestream-vieringen vanuit Delden, dan kunt u dat tot **uiterlijk dinsdagavond opgeven per mail via: secretariaat@raphael-exodus.nl**, dit geldt voor beide geloofsgemeenschappen. Als dat niet mogelijk is, kan het ook telefonisch via: 06-22488909. Uw bijdrage € 10,00 voor de intentie kunt u overmaken naar het rekeningnr. van uw geloofsgemeenschap: **RAEX: NL34 INGB 0000 9944 34 of NL85 RABO 0327 5171 82 of MT: NL80 RBRB 0979 7045 10**

INTENTIES VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN

Vaste intenties: Jan Nijland, Gerard Westerhof, Ben en Willy van Ligten
21 febr.: Ben en Betsie Geerdink

VASTEN

Ook zonder carnaval begint op Aswoensdag, 17 februari, de vastenperiode



Geen lichtjesoptocht, geen extra treinen naar Oldenzaal maar wel al paaseitjes in de supermarkt. We moeten opzoeken wanneer het Aswoensdag is. Carnaval komt in de krant wel aan de orde, Aswoensdag minder. Pasen valt dit jaar heel vroeg, al in het eerste weekend van april.

Hieronder een aantal gedachten, ideeën hoe u zich ook in deze tijd op Pasen zou kunnen voorbereiden.

Als iemand vast, kiest hij voor een andere manier van leven. Hij probeert bewuster te gaan leven.

“Ik maak ruimte voor de ziel. Ik probeer in deze dagen iets meer tijd te maken en mezelf te dwingen om even stil te staan bij het leven.” (ds. Koetsveld Tubantia 2020)

Wat je daarmee probeert te bereiken, is een betere omgang met jezelf; met medemensen; met het milieu en de gehele wereld; en misschien leidt dat ook tot een betere omgang met God.

Vasten is voor Christenen ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Mensen leggen zichzelf **beperkingen** op, zoals je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone af en toe uit laten staan.

Het hoeft niet alleen te gaan om beperkingen, **je kunt ook kiezen voor positieve dingen.**

Je kunt ook kiezen voor meer, bewust contact met anderen, voor meer solidariteit met medemensen.

Ook in deze coronatijd zijn er mogelijkheden zoals:

*Sober leven en geef je bespaarde geld dan aan een mooi doel zoals b.v. de Vastenactie.

*Bel elke week iemand op, die je al lang niet meer gezien hebt. Vertel dat jij die contacten ook mist.

*Stuur een kaartje naar iemand, die de deur niet meer uit kan of dat niet meer durft, of geef een bloemetje.

Een heel andere mogelijkheid is kiezen voor het volgen van de **online 40-dagenretraite:**

DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2021 VAN DE JEZUÏETEN

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021.

De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de Jezuïeten.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40 dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Je kunt deze retraite doen waar en wanneer het je past: in de bus, 's morgens bij het opstaan, 's avonds bij een kaarsje in een gebedshoek, alleen of samen met anderen. Je kunt er elke dag 5 minuten aan besteden, maar je kunt er ook een half uur of langer mee bidden. Je kiest het zelf. Het helpt vooraf te bepalen hoelang je zal bidden en je daaraan te houden. Deze retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

BEZINNING bij het evangelie van 14 febr.

Ziek...
al zolang of pas geworden,
kortstondig of uitzichtloos.

Zie hen, bezoek hen,
help hen, hoor hen aan.
En bid met hen en voor hen.

Gehandicapt...
naar ziel of lichaam, zwaar of licht,
van kindsbeen af of ooit geworden.



Ga met hen mee,
waardeer hen, acht hen hoog.
En bid met hen en voor hen.

Enzaam...
wie niet, wie nooit?
Enzaam geraakt, eenzaam gemaakt,
achtergebleven, alleen gelaten.

Ga naar hen toe,
reik hen de hand, neem de tijd.
En bid met hen en voor hen.

naar Peer Verhoeven